

VERTROUWEN - ONTWIKKELEN - BEKRACHTIGEN

CBS Het Baken • Koelemaaiër 1 • 4251 DT Werkendam • tel: 0183-501486 • www.hetbaken-werkendam.nl

ALGEMEEN



LIED VAN DE WEEK



Deze week en volgende week zingen we, gedurende de projectweken van School-Kerk, liederen rondom het thema:

Talenten, iedereen heeft ze...



De Bijbelverhalen

In alle groepen worden deze twee weken Bijbelverhalen verteld rondom het thema van Kerk-School: 'Talenten, iedereen heeft ze...'

De Bijbelverhalen die verteld kunnen worden, zijn o.a.

Het verhaal van de talenten (gelijkenis) - Mattheus 25: 14-30

-Iedereen heeft een talent...de vraag is: Wat doe je ermee?

Mozes bij de brandende braamstruik - Exodus 3 en 4

-Mozes weigert maar steeds de opdracht van God om naar de farao te gaan; hij is zich niet bewust van zijn talent om leider te zijn; hij heeft geen talent om te spreken... daarom stuurt God Aaron naar hem toe, die dat talent wel heeft.

De bouw van de tabernakel - Exodus 35:30 - 36:2

-Mozes schakelt vakmensen in om de tabernakel te bouwen.

Salomo's gebed om wijsheid - 1 Koningen 3: 5-15

-Salomo krijgt de kans om specifieke talenten te vragen.

Filippus en de kamerling uit Ethiopië - Handelingen 8: 26-40

-Filippus heeft het talent om de bijbel uit te leggen.

Dorcias - Handelingen 9: 36-43

-Dorcias kan prachtige kleren maken.



Projectweken Kerk-School en afsluitende kerkdiensten

Het is alweer maart en dat betekent: tijd voor de school-kerkdienst!

Het thema dit jaar is: **Talenten, iedereen heeft ze.....**

Kun jij net als David, goed harp spelen of misschien wel een ander instrument?

Of misschien ben jij net als Dorcas, heel zorgzaam en behulpzaam voor anderen. Lees je graag iemand voor of ben je misschien een kanjer in rekenen?

Ben jij er al achter, welke talenten jij hebt... en gebruik je die ook?

De komende weken zullen jullie op school met dit thema bezig zijn. Er worden verhalen verteld, liedjes gezongen en werkstukken gemaakt. Deze werkstukken zijn zondag 15 maart te bewonderen in de kerk.

Dominee Maathuis zal met ons over dit thema nadenken in de morgendienst en dominee Van der Neut doet dit in de middagdienst.

Neem iedereen die je kent deze zondag mee! Kinderen en ouderen, iedereen is welkom, zeker ook kinderen die niet op 't Kompas of Het Bakken zitten; kom en doe gezellig mee!

Tijdens de dienst zal er een collecte gehouden worden voor de stichting 'Heart for Humanity' van Marenka de Ruiter: zij reist vaak naar Afrika om hulp te bieden aan mensen in nood. Ze gaat hier ook over vertellen op de scholen.

De dienst voor de groepen 1 t/m 4 wordt 's morgens om **10:00 uur** in de Maranathakerk gehouden; m.m.v. band One Man Audience uit Giessenburg.

Zit je in groep 5, 6, 7 of 8: dan begint de dienst om **17:00 uur** in de Dorpskerk m.m.v. band One Desire uit Genderen.

Na beide diensten kun je nog gezellig wat blijven drinken. Er is koffie, thee en limonade!

Graag tot ziens!

Commissie school- en kerkdienst



Even voorstellen:

Sinds kort loopt er een nieuwe stagiaire onderwijsassistent bij ons op school rond. Hieronder stelt zij zichzelf aan u voor:

Hallo allemaal,

Mijn naam is Hanne-Lize van Lankeren en momenteel zit ik mijn laatste jaar van de opleiding Onderwijsassistente. Op het Bakken loop ik mijn eindstage gedurende 10 weken lang. Officieel duurt deze eindstage 20 weken, maar na de 10 weken hier op het Bakken hoop ik voor 10 weken naar het buitenland (Spanje) te gaan om daar verder te gaan met stagelopen.

Ik ben dol op kinderen, wil heel mijn leven al juf worden en geniet elke dag weer van al die blije gezichtjes! De stageperiodes vind ik de leukste periodes uit de hele opleiding, omdat je dan lekker de praktijk in kan gaan en dat is precies wat bij mij past.

Ik heb inmiddels mijn 1^e stageweek achter de rug, en kan vol enthousiasme zeggen dat ik het nu al erg naar mijn zin heb!

Hartelijke groetjes, Hanne-Lize van Lankeren



Nieuw teamlid

Vanaf volgende week komt onderwijsassistent meester Jasper van 't Verlaat het team van Het Bakken versterken. Hij zal de taken van juf Deborah in de ondersteuning van de groepen 3 en 4 overnemen. Meester Jasper komt op maandag (hele dag), woensdagochtend en vrijdagochtend bij ons werken. We wensen hem een goede tijd toe bij ons op school!

Biddag

Op woensdag 11 maart is het Biddag voor gewas en arbeid. Zoals u van ons gewend bent, zullen we in alle groepen stilstaan bij Biddag. Omdat Biddag midden in onze projectweken Kerk-School valt, zullen we een koppeling zoeken met één van de Bijbelverhalen uit onze projectweken.

Ook deze keer zal er een Ontmoetingsmoment met ouders in de aula zijn. I.v.m. de start van De Werkplaats in de aula om 09.30 uur zal het Ontmoetingsmoment al om 08.30 uur starten. Uiteraard drinken we na afloop een kopje koffie/thee met elkaar.

Coronavirus

Afgelopen zondagavond is er informatie gedeeld over de gevolgen van het Coronavirus. Vanzelfsprekend houden we u op de hoogte, mochten er nog verdere maatregelen komen.



Studiedag woensdag 4 maart

Woensdag 4 maart is er een studiedag gepland door het samenwerkingsverband waar onze school bij aangesloten is. Dit is een inspirerende studiedag, waar de teamleden getraakteerd worden op zeer boeiende sprekers, die over zeer verschillende onderwerpen een verhaal houden. Vanzelfsprekend altijd wel onderwijs gerelateerd. Een van de sprekers dit jaar is Gert-Jan Segers, bekend politicus van de Christen Unie. Hij gaat in op het belang en de waarde van leraar zijn. Verder is ontmoeting met teamleden van andere scholen ook altijd een belangrijk onderdeel van deze inspiratiedag.

Alle kinderen van Het Baken zijn dus komende woensdag vrij!

Uitbreiding huisvesting van Het Baken

Op woensdag 19 februari hebben wij goed nieuws gekregen vanuit de gemeente Altena:

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met een krediet waarmee we dit kalenderjaar een traject mogen gaan lopen met diverse partijen (o.a. college van bestuur, gemeente, kinderopvang, architect) om te komen tot een definitief ontwerp voor de aanbouw van onze school!

Het college gaat vervolgens het totaalplaatje (met name de kosten) voorleggen aan de gemeenteraad. Zij zullen vervolgens besluiten of er in 2021 ook daadwerkelijk gebouwd mag gaan worden.

We zijn blij dat, na vele jaren werk achter de schermen, de eerste concrete stappen gezet mogen gaan worden om het mogelijk te maken om alle kinderen van Het Baken onderwijs te kunnen geven binnen één gebouw!



Dank!

Net voor de voorjaarsvakantie stond een deel van ons schoolplein blank en heeft Groeneveld Riooltechniek B.V. een van de kolken wederom kosteloos gereinigd. Hiervoor onze hartelijke dank!

Groen naar school

We willen in de week van 9 maart t/m 13 maart 2020 alle ouders en alle kinderen van de school oproepen om **GROEN** naar school te komen. Gedurende deze ene week streven we ernaar dat de kinderen zo veel mogelijk lopend, met de fiets, steppend of skatend naar school komen. Als meer ouders en kinderen **GROEN** naar school komen, resulteert dit in:

- meer "ogen op straat"
- kinderen die hun buurt beter leren kennen
- ouders die andere ouders leren kennen
- kinderen die belangrijke verkeersvaardigheden ontwikkelen
- regelmatige fysieke activiteit die een dagelijkse routine wordt
- besparing op brandstofkosten en besparing op CO2 uitstoot

In Nederland woont 90% van de kinderen op minder dan 15 minuten lopen (minder dan 1 km) van school. Op fietsafstand van school woont maar liefst 97% van de kinderen (minder dan 2 km)

Van de kinderen komt 2/3 deel al te voet of op de fiets. Toch wordt 1/3 deel van de leerlingen nog met de auto naar school gebracht. Het zou fijn zijn als we dat laatste deel naar beneden kunnen brengen. **Doet u ook mee?!**
P.S. Bent u te druk om uw kind iedere dag te voet of op de fiets naar school te brengen: probeer het dan 1 of 2 x per week!

CULTUUR

Cultuurmenu

Binnenkort vinden de eerste workshops vanuit Cultuurpunt Altena plaats. Hieronder vindt u de informatie hierover:

Groep 3 en 4 op 5 maart: Animeer! – Marloes Klezebrink

Tijdens 3 lessen leren de kinderen de basis van animatie. Wat is het en hoe werkt het? Door het zelf maken van een stopmotion komen ze er achter wat er bij het maken van een animatie komt kijken. In de eerste les bedenken de kinderen waar het filmpje over moet gaan. In de tweede les gaan ze onder begeleiding van Marloes een animatie maken. In de laatste les worden de gemaakte filmpjes aan de klas getoond en wordt teruggekeken op wat er geleerd is.

Groep 5 en 6 op 6 maart: Achter de schermen – Internationaal Film Festival Gorinchem

De groepen 5 en 6 gaan kennis maken met filmeducatie. Ze leren o.a. hoe een film wordt gemaakt; ze leren na te denken hoe zij een film gebruiken; hoe ze zich dienen te gedragen in de bioscoop en om kritisch naar een film te kijken. De kinderen gaan naar de bioscoop waar zij na het bekijken van de WAD film de mogelijkheid krijgen om vragen te stellen aan iemand die betrokken is geweest bij het maken van de film. In dit geval is dit Melchert Meijer, cameraman en editor van de film WAD. Op school blikken de kinderen terug op hun bioscoopbezoek en vindt er een klassengesprek plaats.



BELANGRIJKE DATA



*Maandag 2 maart t/m zondag 15 maart: Project Kerk-School



*Woensdag 4 maart: Studiedag team: Alle leerlingen zijn op deze dag vrij!



*Donderdag 5 maart: Cultuurmenu groep 3 en 4



*Vrijdag 6 maart: Cultuurmenu groep 5 en 6



*Maandag 9 maart: Kennismaking nieuwe kleuters groep 1a



*Woensdag 11 maart: Biddag: Ontmoetingsmoment met ouders (08.30 uur)



*Zondag 15 maart: Diensten School-Kerk



*Maandag 16 maart: Workshop Kinderkrant van Altena groep 8



*Dinsdag 17 maart: Inloop groep 3-8 (15.15 uur)



*Dinsdag 17 maart: Nieuwe Bakenpraat

Zet u de data in uw agenda?

Alvast
DANK!!

Denkt u nog aan het aanmelden van nieuwe leerlingen?

Let op:
Op woensdag 4 maart zijn alle leerlingen vrij vanwege een studiedag!

NOG EVEN DIT



BAKEN IN DE BUURT

Kindermiddag Biddag

Hallo allemaal,

Op woensdagmiddag 11 maart hopen we weer van 14:30- 16:00 uur een kindermiddag op de biddag te houden.

Het thema van deze middag is: **Vraag gerust!** Tijdens deze middag gaan we naar het verhaal uit de Bijbel luisteren waarin de Jezus ons leert hoe en wat we mogen bidden. Daarna gaan we knutselen of een spel doen. En natuurlijk gaan we ook zingen en bidden.

Jullie zijn vanaf 14:15 uur welkom bij:

'De Bron' Kerkstraat 3 (groep 1 t/m 5)

'Onder de kerk' Kerkstraat 5 (groep 6 t/m 8)

Tijdens deze middag wordt nog een collecte gehouden, deze is voor: Christenen voor Israël, gaarkeukens in Jeruzalem.

Kom jij ook!?

Judolessen

Voor de vakantie hebben de groepen 3 t/m 8 allemaal een judoles gehad (i.s.m. judovereniging Libera). Er waren best wel wat kinderen die het leuk zouden vinden om een keer een proeftraining mee te doen. Mocht er iemand interesse hebben in een judoles dan kunnen jullie op zaterdagochtend om 9.30u aansluiten bij de les in de Crosser.

